



Missie

Missie: Een nieuwe generatie jongeren laten opstaan die een leven leiden waar God centraal staat en waarin ze zich dienstbaar opstellen naar God en de mensen om zich heen.

Tieners en jongeren brengen naar het hart van de Vader, om zo een nieuwe generatie op te laten staan/te vormen als discipel van Jezus, vervuld door de Heilige Geest en dienstbaar naar de mensen om zich heen.

Dit uit zich in onze slogan: Jezus centraal, Geest vervuld en missie gericht.

Life is een christelijke beweging waar Jezus centraal staat. Jaarlijks organiseert Life hét tienerevent van de Randstad voor tieners van 12 tot en met 17 jaar. (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en door te groeien als medewerker of als teamleider (vanaf 19 jaar). Tijdens Life kunnen tieners en medewerkers elkaar en God ontmoeten.

Naast het event heeft Life het verlangen om een verbindende factor te zijn tussen plaatselijke kerk en de jeugd. Dit kan zich uiten in een sprekerspool, waar kerken gebruik van kunnen maken als er een spreker wordt gezocht voor een tienerdienst. Een ander voorbeeld is het bij elkaar brengen en het onderwijzen van jeugdleiders. Ondersteuning bij een outreach of een zendingsreis.

Visie

Jezus centraal, Geest vervuld en missie gericht

Geestelijke Cultuur/kernwaarden (wie willen we zijn)

- Jezus centraal, Geest vervuld en missie gericht.
- Puur, echt, kwetsbaar (Iedereen mag zichzelf zijn, geen masker, geen veroordeling)
- Veilige haven (Betrouwbaar, een plek om jezelf te zijn)
- Dienstbaar

Praktische cultuur/kernwaarden (wie willen we zijn)

Wij zien dienstbaarheid als een fundamentele geestelijke waarde in ons geloof. Door deze geestelijke waarde willen we dienstbaar zijn in onze omgeving. Dit doen we door middel van hulp te bieden aan lokale kerken, maar ook lokale organisaties en mensen. Dit willen wij onder andere doen door:

- Faciliteren in groei
 - We geloven dat groei ontstaat door begeleiding en het begeven op ongebaande paden. Dit willen wij faciliteren en ondersteunen.
 - Wij willen tieners laten groeien in geloof en daarom delen wij ze in kleine groepjes in, geleid door een tienerleider;
 - Wij willen tieners laten groeien in het actief bijdragen aan hun gemeente en Life. Wij organiseren workshops om hier handen en voeten aan te geven en bieden tieners de mogelijkheid om vanaf 18 jaar deel te nemen aan Life als medewerker;



- Wij willen tienerleiders laten groeien in hun geloof en in hun voorbeeld voor de tieners. Wij hebben daarom teamcoaches die de tienerleiders begeleiden en ondersteunen;
- Door middel van training en onderwijs kunnen wij tieners en medewerkers helpen in het maken van stappen of kennis laten maken met de ongebaande paden;
- Wil een tiener of medewerker groeien en leren als bijvoorbeeld muzikant, geluidstechnicus, spreker, ministry, teamleider, etc., dan kijken wij welke mogelijkheden er zijn om deze persoon mee te laten lopen in een team. Ook buiten Life zijn er misschien mogelijkheden om groei te faciliteren, en kunnen wij vanuit ons netwerk of de CAMA NL plekken vinden waar iemand in een bepaalde rol mee kan draaien of begeleiding kan ontvangen.
- Vrijgevig te zijn
 - Wij willen geven en uitdelen wat iedereen toekomt. Dit kan de vergoeding voor een spreker zijn, een samenwerking met een christelijke onderneming aangaan of het geven van korting als een tiener of medewerker het weekend zelf niet kan betalen. Wij zien dit als een investering in Gods koninkrijk;
 - Als wij een positief resultaat boeken na een evenement, geven wij hiervan 10% weg aan een goed doel. De overige 90% investeren wij in het evenement voor het volgende jaar.
- Verwachtingsvol te zijn
 - Wij geloven dat God (ook) reageert op verwachting. Als wij verwachten dat God grote dingen gaat doen, dan geloven wij dat God die verwachting beantwoordt en dat de Heilige Geest aan het werk gaat.

Waarom life:

Wij doen dit omdat we geloven dat we hiervoor geroepen zijn. In de randstad was er helaas geen evenement voor tieners of jongeren. Het verlangen om hier iets aan te veranderen, is hoe Life is ontstaan (voorheen Impact). Door de jaren heen hebben we veel zegen mogen ontvangen en hebben we tieners (en medewerkers) tot geloof zien komen, gevolgd door discipelschap.

En dat is exact wat we nastreven bij Life, het brengen van tieners en jongeren bij God, waarin ze hun identiteit mogen vinden. Vanuit deze intimiteit met God, is er ruimte om genezing te ontvangen, Zijn liefde te ervaren, te leven in vrijheid en waarheid met de autoriteit die we hebben ontvangen door Jezus.

Deze roeping houdt niet op en daarom is ons doel om een nieuwe generatie te vinden, te vormen en vleugels te geven zoals hierboven beschreven. We doen dit enkel vanuit genade, die we hebben ontvangen door het offer van Jezus Christus en zijn opstanding uit de dood. Deze roeping komt daarmee ook voort uit de bekende tekst Johannes 3:16, want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.



Hoe willen we dit uitvoeren

Om onze visie uit te voeren, zetten we verschillende activiteiten op. Dit kan tijdens het evenement, of los worden georganiseerd, als dit nodig is. Onder activiteiten verstaan wij onder andere:

1. Evenementen
2. Onderwijs en toerusting
3. Missies
4. Dienen
5. Partnerschappen met gemeenten en (internationale) organisaties
6. Gebed

Evenementen

Onze belangrijkste activiteit is ons jaarlijks terugkerend tienerenvenement. Veel van onze activiteiten vinden plaats op of vanuit het evenement. Tijdens dit evenement hebben we diensten, met aanbidding en een spreker, sport en spelmomenten, gebed, groeps gesprekken in kleine groepen, workshops, seminars, een outreach en vrije tijd. Het evenement vond altijd plaats tijdens Hemelvaart, onder de naam Impact. Vanaf 2023 gaat het evenement verder als Life tienerenvent.

Eerdere edities waren:

- White Flag 2014
- Face-to-Face (intimiteit) 2015
- Prisonbreak (identiteit) 2016
- On Fire (autoriteit) 2017
- Back to the Start 2018
- Fearless 2019
- Under construction 2020 (afgelast vanwege coronavirus)
- Transformation 2021 (livestream)
- Leef! 2022 (afgelast vanwege coronavirus)

Onderwijs en toerusting

Wij hechten belang aan het geven van onderwijs en toerusting aan onze deelnemers tijdens onze evenementen. Dit uit zich in trainingen en onderwijs over onderwerpen waar de deelnemers behoefte aan hebben (maatschappelijk relevante thema's), onderwerpen die vanuit onze visie naar voren komen, onderwerpen die deel zijn van het christelijke geloof. Daarnaast beginnen we elk evenement een dag eerder met alle medewerkers om hun volledig toe te rusten voor het weekend dat gaat komen met de deelnemers.

Missies

Als onderdeel van de CAMA NL is ook missie belangrijk voor ons. We brengen dit tot uiting door middel van de outreach tijdens het evenement, maar we hebben ook het verlangen om zendingsactiviteiten te ondernemen samen met tieners. Dit kan zowel in Nederland als het buitenland zijn. Ook een uitwisseling van tieners en medewerkers met Life USA zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Dienen

Als Life hebben we het verlangen om samen met onze deelnemers de wereld om ons heen te dienen. Dit doen wij onder andere met een outreach tijdens ons evenement, zodat wij met een open houding kunnen delen wat wij zelf ontvangen hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze plaatselijke gemeenten te dienen. Door de tieners en medewerkers in vuur en vlam te zetten voor



Jezus, geloven we dat ze dit weer mee kunnen nemen naar hun eigen gemeente. Een gemeente kan op die manier weer aangevuurd worden door hun tieners en jongeren.

Partnerschappen met gemeenten en (internationale) organisaties

Op dit moment werken wij al samen met de CAMA in Nederland, verschillende Parousia Gemeenten (Zoetermeer, Gouda, Woerden) en Life in de Verenigde Staten. Verder blijven wij bouwen aan ons netwerk. We willen met meer gemeenten en organisaties samenwerken om zo tieners te blijven bereiken. We geloven dat ons evenement een goede toevoeging is in christelijk Nederland en dat meer tieners daar kennis mee mogen maken.

Gebed

Tijdens onze evenementen is er altijd ruimte voor gebed. We hebben een 24/7 gebedsruimte waar iedereen dag en nacht terecht kan om voor zich te laten bidden en om zelf te bidden. Tijdens onze diensten is er ook een gebedsteam die direct kan bidden wanneer daar behoefte aan is. Voorafgaand aan onze evenementen houden we ook altijd een bidstond. Dit zorgt ervoor dat God duidelijk kan maken wat Zijn wil is voor het weekend er hier ook Zijn zegen over kan geven.

Doelstellingen, wat willen we bereiken:

- Gods koninkrijk hier op aarde zichtbaar mag gaan worden.
- Eenheid binnen de kerken van de Heer. Door zelf samen te werken met alle denominaties en ook binnen de denominaties de samenwerking te stimuleren willen we meer eenheid creëren (1 korinthiërs 12: 12-26 & 1 petrus 2:9);
- Door mogelijkheden voor groei en ontwikkeling te bieden willen wij een nieuwe generatie jongeren ondersteunen. Een generatie die echt, puur en radicaal mag opstaan, die diep geworteld is in Jezus en het woord;
- Om zo zowel in eigen land als daarbuiten aan de grote opdracht van Matt 28:19-20 te voldoen (*maak alle volkeren tot mijn discipelen*). En zo Gods geest en waarheid over heel de wereld te laten zien.

Life en CAMA

Life is onderdeel van de Stichting Christian & Missionary Alliance Nederland (CAMA). De CAMA is een wereldwijd kerkgenootschap, met een sterke focus op discipelschap en missie. Binnen de CAMA staat het viervoudige evangelie centraal. Deze kernwaarden komen ook tot uiting binnen Life:

1. Jezus als Redder

Door verlossing is er toegang tot God en tot de familie van God. Christus is onze verlosser van zonde, ziekte en schuld, voor nu en de eeuwigheid. Verlossing door Christus schenkt ons vergeving van zonde en rechtvaardigheid voor God. De basis voor verlossing vinden we in Gods genade en in de rechtvaardiging van Jezus Christus.

Bij Life hebben we de slogan Jezus centraal, Geest vervuld en missie gericht. Als we het hebben over de verlossing dan kan het niet anders dan dat God centraal staat. Door Hem hebben wij de verlossing gekregen en door Zijn genade en liefde blijven we deze ook behouden door alles heen. In Life vinden we het belangrijk dat dit ook bij een jongeren een deel van hun fundament wordt. Door alles wat we doen, mogen we beseffen dat het niks zal zijn geweest, als Jezus ons niet eerst had gered.



Dit fundament willen we leggen door als eerst de tieners op een leuke manier met God in contact te brengen. Dit doen we door een evenement te organiseren waar tieners op een relaxte en leuke manier met elkaar en God in contact komen. Hier blijft het voor ons niet alleen bij, want om echt een stevig fundament te bouwen moeten we goed naar de grond kijken waarop het gebouwd wordt. Dit doen we door in kleine groepen tijdens het evenement de jongeren een kans te geven om naar zichzelf te kijken en op een veilige plek zich te uiten. Hierdoor komt Jezus steeds meer centraal te staan in hun leven.

We vinden het belangrijk dat de tieners na het evenement niet stilvallen, maar doorgaan met het najagen van Jezus. We hopen de plaatselijke gemeenten te ondersteunen met 'follow-up' materiaal en willen onze kennis en netwerk aanbieden om hierin bij te kunnen dragen. Andere evenementen of missies kunnen ervoor zorgen dat tieners niet stil komen te vallen. Op verschillende vlakken willen we de jongeren stimuleren om meer te leren over wie God is en zo Jezus steeds meer centraal te stellen in hun leven.

2. Jezus als Heiligmaker

Heiliging betekent gescheiden zijn van zonde en toegewijd zijn aan God. Heiliging heeft te maken met een groei naar geestelijke volwassenheid: een diepere reiniging en verdere vervulling met de Heilige Geest. Het gaat te allen tijde om de Bron van onze heiliging en dat is de persoon van Jezus Christus. Net zoals we in Christus vergeving ontvangen, ontvangen we in Hem ook heiliging.

Bij Life hebben we het doel om tieners en jongeren bij God te brengen. Hierdoor ontstaat een intieme relatie met God en komt er ruimte voor groei naar geestelijke volwassenheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14:6). Alleen door Jezus kunnen we komen tot de Vader en daarom staat Jezus centraal binnen Life. Door Jezus is er ruimte voor vergeving van zonden en vervulling met de Heilige Geest. We kunnen werken aan het afstand nemen van zonde en ons toewijden aan God.

Heiliging vindt binnen Life meestal plaats tijdens de diensten. We bieden altijd de mogelijkheid om een keuze te maken voor Jezus. Om voor Hem te kiezen en achter Hem aan te gaan. Om onze zonden te belijden en vergeving te ontvangen. We gaan voor een diepere reiniging en vervulling met de Heilige Geest.

Ook de prayer room is een plek van heiliging. Deze ruimte is tijdens het hele programma toegankelijk en is bedoeld zodat iemand zich altijd terug kan trekken als dit nodig is. Om in alle rust de aanwezigheid van God te ervaren en met Hem te praten. Medewerkers van de prayer room staan daarbij altijd ter beschikking om mee te bidden en de ruimte te creëren om een keuze te maken voor Jezus en te gaan voor heiliging.

Met Life organiseren we ook seminars, waar we handen en voeten willen geven aan het volgen van Jezus. Hoe doe je dat nu precies, wat houdt dat concreet in. Tegen welke maatschappelijke onderwerpen lopen we aan en hoe gaan we hiermee om. Worstelen andere christenen met dezelfde uitdagingen? Wat kunnen we doen om afstand te nemen (en te houden) van de zonden die we begaan. We willen tieners en jongeren helpen in het proces van heiliging en een trouwe discipel van Jezus te zijn.



3. Jezus als Geneesheer

Christus als onze geneesheer gebaseerd op Jakobus 5:15. Het is de bovennatuurlijke genezing van God door de verzoening die Jezus tot stand bracht met het kruis. Het is niet alleen de vergeving van zonde, maar ook de gevolgen van de zonde. Genezing is een geschenk van genade die ons ten deel valt door het werk van de Heilige geest. Door geloof kan je de genezing ontvangen. Het is niet geloof zelf dat geneest, maar dat Gods genezing ontvangen kan worden door geloof. Daarop aansluitend is het niet veelvuldig bidden wat tot genezing leidt, maar bidden naar Gods wil.

Bij Life hebben we het doel om tieners en jongeren bij God te brengen. Door middel van onderwijzing uit Gods woord, gebed en discipelschap leren ze Gods stem te verstaan en zijn woord te begrijpen. Wij geven ruimte aan de Heilige Geest om te kunnen werken in de harten en levens van ieder die komt. Zodat het werk van het kruis, de vergeving van zonde, herstel van identiteit, bevrijding van demonen en (lichamelijke/geestelijke) genezing door de Heilige Geest, zichtbaar mag worden in hun levens.

Genezing vindt voornamelijk plaats door het hele weekend heen. In de diensten is er ruimte om God op een intieme manier te ontmoeten door aanbidding, onderwijzing en gebed. In de prayer room kunnen tieners zich terugtrekken om in stilte met God te praten of gebed te ontvangen. In de in-teams praten tieners na over de diensten, maar bespreken ze ook vragen en persoonlijke knelpunten. Zo werkt God door het hele weekend door de diensten, stille momenten en andere gelovigen. Geleid door de Heilige Geest worden mensen bewust van zonde, ontvangen ze vergeving, genezing en nieuwe kracht.

Jezus als komende koning

We geloven in Jezus als koning die was, die is en zal zijn. Zoals in Handelingen 1:11 staat: "Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.

Totdat Jezus terugkomt geloven we in de grote opdracht: discipelen maken van alle volken op aarde, want eerder kan Jezus niet terugkomen (Mat 24:14). Life mag hieraan een bijdrage leveren door de bezoekers van onze evenementen toe te rusten en tools aan te reiken die hun helpt om hun deel in deze opdracht te doen. Daarnaast kan Life zelf een rol spelen in de grote opdracht door zelf mensen te zenden naar plekken waar het evangelie nog niet of nog niet genoeg gedeeld is, soms heel dicht bij huis maar soms ook ver weg. We mogen mensen helpen die het moeilijk hebben en Jezus niet kennen.

Zoals ook in de visie van CAMA NL beschreven staat werken wij op manieren die Jezus eren en Zijn koninkrijk bouwen. We willen ons deel leveren aan dit geheel. Samen met onze wereldwijde familie. Zoals in Handelingen 1:8 beschreven staat mogen wij wanneer we de Heilige Geest ontvangen kracht ontvangen en over de gehele wereld getuigen over Jezus.